

Tänk att jag får driva eget med alla mina hundar

” **VI HAR PRECIS** haft sexårsjubileum här på hunddagiset, och det är en härlig känsla. Tänk att jag klarat det och fått företaget att blomstra.

Som det är nu kan vi inte marknadsföra mer. Vi har fullt – 37 hundar, och 40 i kö.

Jag älskar verkligen mitt arbete och att kunna vara ute mycket och röra på mig. Jag får så mycket tillbaka av både hundarna och kunderna.

Vi går ut med alla hundarna i mindre grupper två gånger varje dag. Det betyder 4-5 promenader per dagisfröken, ungefär 3,5 timmars promenad varje dag i alla väder. Så jag kan äta mycket med gott samvete och behöver inte gå på gym.

Att arbeta med djur känns helt naturligt för mig, eftersom jag har haft egen hund sen jag var 12.

Jag gick ett program för djurvårdare på gymnasiet, en påbyggnadskurs i djurvård och så lite extrajobb på hundpensionat. Sedan startade jag eget. Anställd har jag faktiskt aldrig varit.

ATT HA EGET FÖRETAG är bra när man som jag vill vara med och påverka och utveckla det man gör på jobbet. Jag var bara 20 när jag startade. Från början var vi två, men kollegan hoppade av efter drygt ett år.

Vid starten bodde jag fortfarande hemma, och det var väldigt bra eftersom jag inte behövde ta några lån. Mina föräldrar har heller aldrig lagt sig i mitt företag, men ger alltid råd och stöd när jag frågar.

Det största hittills som företagare är att anställa personal, och det gjorde jag för fyra år sedan. Jätteroligt, men vilket ansvar. Nu har jag två anställda.

Det svåraste har varit att hitta en passande lokal. Kraven är höga på ventilation, parkering och en massa annat. Jag ritade själv inredningen, som är som ett slags stora hästboxar, och så fick jag hjälp av mina föräldrar och vänner att bygga det.

Berättat av **Linda Bauer, 26, Viggbyholm**
Foto **Anders Bauer**



FÖRETAG
Enskilda firman
Svanstippens
hunddagis

VERKSAMHET
Hunddagis och
kurser

OMSÄTTNING 2008
800 000 kr.

VINST 2008
200 000 kr.

LÄS MER HÄR:
www.svanstippen.tk